



Valborgsmässöfirande vid Husby skola.
Möt våren vid Hembydsgården

OMSLAGSBILDEN:

Affärscentret Eurostop invigdes 1992 med pompa och ståt av prins Bertil, men blev inte så långlivat. Nu pågår arbetet med att på platsen skapa en internationell mötesdestination på över 40 000 kvadratmeter som blir Scandinavian Xpo. Ibland behövs inte så särskilt lång tid för att skapa historia.

Foto: Hans Kündig



Tillbaka till 50-talet

TIDLÖSAN

UTGES AV:

Husby-Ärtinghundra Märsta
Hembygdsförening
195 91 Märsta

Bankgiro: 5400-5244

Swish: 123 513 73 36

UTKOMMER: 4 gånger per år.

TRYCK: PP-Tryck, Märsta

REDAKTION:

Agneta Nilsson, Marés Lendway,
Ulf Berndtson, Bo Klang, layout
Jan-Peter Alm, ansvarig utgivare

Manus mottages med tacksamhet.
Vi förbehåller oss rätten att i samarbete med författaren redigera det insända materialet.

E-post: marstahembygd@gmail.com

INNEHÅLL	Sid
Tillbaka till 50-talet	3
Fältbacken - Soldattorp som inte är ett soldattorp	4
Epilog och bildbevis	8
100 bilder av Hans Kündig	9
Idel omval på årsmötet	10
Sörlings blir Brf Oden	14
Säcklyft från Veda mm	16
Kalendarium, Vårstädning, Valborg, Gärdsgårdsbygge, Öppet hus	17-19
Styrelsen och funktionärer	20

BLI MEDLEM I VÅR FÖRENING

Medlemskapet berättigar till deltagande i alla evenemang, även de som inte är öppna för allmänheten, och du får Tidlösan i din brevlåda fyra gånger om året. Avgiften är 140 kronor om året och gäller för hela familjen.

Enklaste sättet att bli medlem är att sätta in avgiften på vårt Plusgiro med angivande av *namn och adress*. Skriv gärna *Ny medlem* som referens.

För mer information gå till föreningens hemsida: www.hembygd.se/husbyarlinghundra

Det går inte att undvika att tankarna vänder tillbaka i tiden ibland, säkert har det med åldern att göra. Det här inträffar för mig särskilt när jag träffar gamla bekanta. Så är det t ex när jag möter Torsten Englund*). Då tänker jag ofta på svettiga tillställningar i Centralskolans dåvarande matsal. Vi pratar då om 50-talet och den blockflöjtsundervisning som den nystartade musikskolan under ledning av Torsten startat. Vi satt ett gäng där på den upphöjda scenen och tryckte på den ihåliga träbiten. Det var meningen att alla skulle täcka samma hål samtidigt och i det bästa av stunder kunde man kanske urskilja att vi spelade det välkända musikstycket "Spanien är ett land där man dansar tango."

Efter ett obligatoriskt blockflöjtsår tog jag steget över till pianolektioner. Men det blev inte någon riktigt ivrig satsning. Kanske främst beroende på att Ärlingheden och att "joxa med trasan" lockade mer. Men det ska förstås inte Torsten och den nystartade Musikskolan lastas för.

Någon pianist blev jag alltså inte och inte heller så värst framgångsrik fotbollsspelare, även om det ligger ett diplom i någon byrålåda som bevis på att jag är distriktsmästare för ungdomar.

Nu är centralskolans matsal ingen samlingslokal längre. Ärlingheden är flyttad till Midgårdsvallen. Men Torsten Englund, 93, är still going strong och finns ofta med vid föreningens arrangemang så tillbakablickarna återkommer titt som tätt.

*) Hembygdsföreningen har publicerat ett specialnummer av Tidlösan helt ägnat åt Torsten Englund. Finns att köpa för 50 kronor.

Jan-Peter

Fältbacken

Soldattorpet som inte är ett Soldattorp

Tord Samuelsson har bildligt talat ”grävt där han står”, idogt studerat gamla handlingar och dokument- ända från 1700-talet-, ett detektiv-arbete som resulterat i en ändring av historien på det nära, lokala planet.

När man berättar och skriver en sak tillräckligt många gånger blir det lätt en sanning. Med denna berättelse tänker jag skriva om i historieböckerna.

Mina förfäder har samlat på sig en hel del dokument ända från slutet av 1700-talet. Bouppteckningar, köpekontrakt, lagfartsbevis och tingsrättsdomar. Det var när jag för några år sedan läste nedanstående Kontrakt som jag började ”ana ugglor i mossen” så när man nu ligger med diskbräck och inte kan göra så mycket har jag tagit tag i saken. Här följer avskrift av Kontrakt:.

”Jag Eric Edström med min Kära Hustrus ja och samtycke upplåter härmed till drängen Henric Ersson i Mörby att för sig och dess möjligen blifvande Hustru uti båda deras lifstid begagna den utpålade plats på mitt egande Ett Sextondels mantal Krono Skatte Brunby uti Husby Odensala Socken Erlinghundra Härad och Stockholms Län. Belägen uti Gärdesbacken invid Slåsta och Elgesta rågångar och

Steckande sig med Slåsta Rågång eller norra sidan uti 44 famnar och westra sidan 53 famnar samt Södra sidan 40 famnars längd och 26 famnar åtföljande utfartsvägen wid Östra sidan till Elgesta Rågång emot följande villkor:

Imo Till byggnadshjelp bekommer Hendric Ersson den af mig egande och wid Brunby stående stugbyggnad samt 15 stockar byggnadstimmer a 12 eller 16 alnar långa samt dragare till nödiga körningar för stugubyggnadens uppförande.

2do Skall Hendric Ersson för föreskrifne förmåner Contant betala Trehundra fyra tio Riksdaler Riksmünt varaf 40 Rdl erlägges genast såsom handpenning 150 Rdl den 14de nästkommande Mars samt återstoden den 24 oktober 1862 varjemte Hendric Ersson årligen skall till mig utgöra åtta Karledagsverken då budning derom fås, maten ärhålles wid gården.

3tio Åligger det Hendric Ersson att kring nemde mark hålla laggildt hengnad vartill virke erhålles efter anvisning samt dragare till dess forsling.

4de De utaf Hendric Ersson eller dess möjligen blifvande Hustru på platsen uppförda Hus och hengnader skall af dem vidmackthållas. Samt efter begges deras död tillfalla hemmanet. Dock om Hendric Ersson icke skola innehafva legenheten öfver 20 års tid skall jordegaren till hans arfvingar utgifva lösen för byggnaden med 75 Rdl Rmt.

5te Får Hendric Ersson jemte mig begagna bete uti tredesgårderna för en ko, 2ne får och 1 svinkreatur.

6te Tilltredet skall reknas från denna dag och eger Hendric Ersson att för detta Contract utan mitt vidare hörande söka och ärhålla in-teckning uti ofvannemde hemmansdel.

Sålunda å ömse sidor öfverenskommit, Försäkras Slåsta den 9 october 1861. E. Edström Christina Ulrika Jansdotter gårdegare Henrick Ersson, köpare”.

Ledtråd 1

Om man mäter upp måtten enligt kontraktet (1 famn = 1.78 meter) så upptar det en hel del av backen, så det har nog inte stått något mer hus där. Hittar heller inget hus där före

1860 på alla äldre kartor jag gått igenom. Grunden efter det uppflyttade huset 1862 finns kvar, liksom grunden efter det lilla kreaturshuset. Huset som står där i dag är uppflyttat från Brunby 1920 efter att min farfars mor Ottilia Samuelsson avlidit 1919. Det stod i en trädgård på västra sidan i Brunby.

Min slutsats blir då att Brunbys soldater aldrig har bott i Fältbacken. ”Nu vet jag var i mossen ugglan bor”

Ledtråd 2

Avskrift av stämning till Tinget, inlämnad av Hans Eriksson ägare till Stora Slåttan, Anders Andersson ägare till Lilla Slåttan samt soldat nr 134 Jan Erik Andersson Ljung. Skriven den 8 Oktober 1859. Utdrag af Domboken, hållen å Lagtima Wintertinget med Erlinghundra Härad uti tingshuset wid Märsta gästgifwaregård den 2 Februari 1861.

lo ”Uppå begäran af förre Häradsdomaren H. Ericsson och Nämndemannen Anders Andersson m.fl. i Brunby, Husseby socken, hafwa undertecknade besigtigadt vattendraget från den såkallade Lillsjön, belägen å utgörande 700 alnar till fallet, som befanns å de flesta ställen igenfallet, hwilken i anseende till ofwanbelägne förenämnde egor icke allenast omkring 50 Tunland, hwarafen del är påbörjad odlingsbar mark, utan äfwen sjelfwa åkren wid torpena Slåttan för att draga

fullkomlig nytta deraf, anses böra
uppgräfwas till Två alnars djup
samt Wra o half aln bred i dagen.

Betygas

Brunby den 8 October 1859.

Eric Andersson i Brista Nämndeman.

Eric Ersson i Kjetstta f.d. Nämndeman”.

20 ”På begäran af Soldaten NO
134 Ljung wid Brunby hafwer
undertecknade denna dag afsynat
ett utfallsdike innehållande 4h aln
Bredd i dagen och mellan 1 h och 2
alnar djupt. Diket sträckan från
Brunby Slåttkärr öfwer den såkal-
lade Nywreten, hwilken äges af
Högwälborne Herr Öfiverste
Schinkel på Wallstanäs.
Dikets längd innehåller 232 och
ansågs äfwannämnda dike wara
würdt 100 fr å 12S. 74 famnar å
16S. 58 famnar å ISS, allt Riksmünt
utom för verkställd sprängning af
8 st större stenar som får upptagas
efter räkning. Sålunda synat
betygas af oss undertecknade
Jan Erik Jansson Nämndeman.
A Eriksson Rättare i Broby”.

0 ”Räkning å kostnaden för
verkställd updikning af afloppet
från den såkallade Lillsjön öfwer de
så kallade Nywretarne, tillhörige
Herr Öfwersten och Riddaren B. von
Schinkel, hwilken alltså bör gälda
nedanskrijfne kostnader.

Rmt

Uppdikat öfwer kärrmark 100
famnar å 25 öre 25.00
Dito 74 famnar öfwer åkermark
å 33 h öre 24.67
Dito 58 dito öfwer stäning
Backmark å IRdl 58.00
för krut 1.07
Summa 1 13.70

Brunby den 23 October 1860.

H. Ericsson, A. Andersson.

E/bom/Andersson

Att undertecknad har denna dag
delgifwit Herr Öfwersten och
Riddaren B.V. Schinkel afskrift af
denna räkning; betygar:

Stockholm den 1 December 1860.

Eric Jonsson, Fjärdingsman.

Eric Ersson i Norrboda

Eftersom soldat Ljung är med och
stämmer Bror Von Schinkel för
utdikning av Lillsjön (Slåttsjön) så borde
Brunnby soldattorp legat i Slåttan.
Varken i husförhörslängder eller andra
dokument står det var soldattorpet låg,
det står bara Brunnby ägor.

Ledtråd 3

I bouppteckningen efter soldat Ljung
står att han är skyldig före detta
soldat Klang 67 öre för arbete.
Det var Bengt Klang som var soldat i
Slåsta soldattorp (1826 – 1848) som
låg intill torpet Lilla Slåttan.
När Bengt Klang slutar som soldat
flyttar han till Grönberg.
Grönberg? var ligger det, så jag börjar
leta i Slåstas alla kartor



Brunnby soldattorp. Enligt uppgift skall en av personerna på bilden vara Erika Lindell. Hon var den siste personen som bodde i torpet. Hon flyttade därifrån under 1940-talet och avled på Ålderdomhemmet 1948. Fotografen är okänd.

”**BOMBER o GRANATER**” där
är den ju, det slutliga beviset.
Den enda karta där Brunnby
soldattorp är utritat på är kartan över
Slåstas utmarker. Vem kunde ana det!
Vet inte om det är bra eller dåligt
att inte ha ett soldattorp kvar på sin
mark, men den RÄTTA historien är
viktigare. På sätt och vis kan man ju
kalla det för soldattorp ändå, för det
har ju bott en före detta soldat där

som har gett upphov till namnet
Fältbacken, soldat Samuel Jansson
Fält.

Till sist ett stort tack till Bror Lind
som har översatt mina dokument till
begriplig svenska, och varit ett viktigt
bollplank det var tack vare Bror som
jag började leta i Slåstas kartor.

Det kanske kommer fler berättelser
senare. Det finns mer om Fältbacken.

Tord Samuelsson

Dags att betala medlemsavgift!

Gör det med hjälp av bifogade inbetalningskort. Betalar du på annat sätt är vi tacksamma för att du noterar ditt medlemsnummer. Medlemsavgiften är 140 kronor per hushåll!

Epilog och Bildbevis

Ett soldattorp låg i regel på ägorna och dessa ägor kunde ligga en bra bit ifrån själva gården. Det händer inte allt för ofta att de kallas utjord eller fjäll. Exempel på detta hos oss är Husby utjord, Arenberga fjäll och Skörsta fjäll.



Brunnby soldattorp av det som finns kvar år 2020.



Dagens utsikt om torpet hade funnits kvar. Foto: Bo Klang

Var låg Brunnby soldattorp?

Med hjälp av Tords och Brors aktiva letande kan vi nu bestämma platsen. Platsen där torpet låg är vid Stora Slåttan och ganska nära de sista landningsljusen vid Bana 1 norra del. Bildbeviset är ett fotografi över torpet som är taget för cirka 100 år sedan samt ett foto taget år 2020 som visar grunden.

Bo Klang

100 bilder av Hans Kündig

Ett urval fotografier ur den bildskatt med foton av Hans Kündig som Hembygdsföreningen disponerar visades i Husby skola en söndagseftermiddag i februari. Många välkända vyer passerade förbi på projektorduken. Ett stort antal av bilderna hade förstås Hans typiska signum. Husby-Årlinghundra kyrka förekom i många varianter – såväl sommarbilder som vinterbilder för att inte tala om flera bilder med häftiga vinklar som Hans var mästare på. Fanns det bara en liten vattenpöl, så kunde nog Hans få till en häftig spegling. Ett annat av Hans favoritmotiv var det nya vattentornet – visserligen klart redan 1965, men ändå av många Märstabor fortfarande betecknat som det nya vattentornet, skapat av konstnären

Göran Strååt vilket betyder att det kan därmed också kan klassas som ett konstverk. Ted Hesselbom, chef för Sigtuna museum menar att vattentornet är en vacker skulptur, något som säkert Hans instämmer i. De Hans Kündig-bilder som Hembygdsföreningen nu förfogar över är i det närmaste digitaliserade och ska så småningom införlivas med övriga bilder i föreningens bildarkiv. Efter hand kommer också delar av bildarkivets ca 20 000 bilder att kunna beskådas via hemsidan. Fler bildträffar kommer det garanterat också att bli.

Anders Segeresson gav extra glans åt bildträffen med sång och minnen från sin egen hembygd.

Och därtill blev det fika – förstås.

Jan-Peter



Anders Segeresson uppträdde i samband med visningen av Hans Kündigs bilder.

Idel omval på årsmötet

Hembygdsföreningens valberedning hade detta år en relativt enkel uppgift.

Hela styrelsen och övriga funktionärer ställde upp för omval.

Årets årsmöte gick i traditionens tecken. Till presidium valdes, som förra året och året dessförinnan, Gun Eriksson som ordförande och Bo Klang som sekreterare. Menyn var också den samma. Kassler, kokt potatis och den populära mimosasalladen som också serverades förra året. Ja – förstås var maten färsk och inhandlad på lördagen före årsmötet.

Valberedningen med Bo Klang, Margareta Klang och Inger Järderberg valde själva att ställa upp för ytterligare ett år. Det föreslagna omvalet av styrelsen godkändes av årsmötet, vilket innebär att Hembygdsföreningens styrelse består av Jan-Peter Alm, ordförande, Agneta Nilsson, sekreterare, Lotta Andersson, kassör och ledamöter Sven Svensson och Peder Andersson. Till suppleanter omvaldes Marianne Frank och Ulf Berntson. Till revisorer omvaldes Göran Nilsson och Björn Stenutz och som ny revisors-suppleant valdes Ulf Jonasson.

Ett trevligt inslag under årsmötet var att vi kunde dela ut Hembygdsföreningens diplom till Kurt Oldeskog för det arbete och engagemang han fortsatt efter sin far och farfar för att bevara mångfalden i naturen. Vid den gamla handelsträdgården Fridal, där han bott under många år, har han byggt upp sin egen verksamhet med bikupor och är även återförsäljare av biretskap till andra biodlare.



Kurt Oldeskog tilldelades Hembygdsföreningens diplom

För musiken under årsmötet, med företrädesvis välkända melodier, svarade Sven-Olof Karlsson, Bengt Eriksson och Hans Källsten.



Dragspelsvirtuosen Bengt Eriksson underhåll tillsammans med Hans Källsten och Sven-Olof "Soken" Karlsson



Under 2019 har nya bord till både samlingssalen i skolan och till utomhusaktiviteterna på Tjäppavallen inköpts.

En diskmaskin är nu installerad vilket innebär att vi städad undan allt engångsmaterial och istället plockat fram porسلinet.



Mimosasalladen, och det andra på buffébordet, hade en strykande åtgång

Nu under 2020 kommer såklart valborg och Hembygdens dag att firas enligt traditionen.

Den årliga städdagen går av stapeln lördagen 25 april.

Den 27 juni kommer en nyhet i form av öppet hus med loppis.

Lördagen den 12 september blir det kräftskiva och den 24 okt musikcafé. Året avslutas, enligt traditionen, med aktiviteten Tjuvstarta med julbord och underhållning.

En spännande nyhet kommer redan den 5 juni då vi anordnar en kurs i att bygga gårdsgård.

Jan-Peter



Släkthistoria från Odensala (del 3)

Gustaf Carlsson och Sophia Lundin gifte sig i september 1848. I december samma år föds sonen Johan Gustaf. 1849 flyttar familjen till Hummelbacken där föds ytterligare en son. 1850 flyttar man till Söderby i Odensala. Året därpå går flyttlasset igen.

1851 flyttar familjen Carlsson till Skjörsta fjäll, närmare bestämt Skjörboda. Där bor modern med arbetskarlen Johan Alsén. Skörsta fjäll är vid den här tiden en väl befolkad plats. Bland annat bor soldat nr. 150 Carl Fågel här. Han har tröttnat på soldatlivet, är född **1805**, och flyttar redan **1851** till Eneby och blir statdräng. Klappat och klart för Gustaf. Här benämns han som soldat Gustaf Eric Carlsson Punkt. Var ifrån namnet Punkt kom kan man undra.

Här föds nästa son, Frans August den 8 oktober **1854**.

Bråd död bjuds familjen på. Svärfar Johan avlider den 26 maj **1859** på Kong. Serafimer Lasarettet i Stockholm endast 59 år gammal. Den 13 juni samma år avlider även hans hustru av okänd anledning. Endast deras son Jan Erik blir kvar på Ekdalen på Skörsta fjäll.

De hann ändå glädja sig åt Gustafs och Sophias nästa son, Anders Petter som är född den 5 januari **1858**. Soldat var han tills han fick avsked den 18 juni **1877**. Han efterträds av Johan August Johansson Punkt från Östuna, sedan Karl Aron Jansson

Punkt från Husby-Ärlinghundra och slutligen Fredrik Wiktor Fredriksson från Knivsta. Han bor hela tiden kvar varför man kan tänka sig att hade ordnat sig ett undantag.

Hans älskade hustru Sophia dör den 17 februari **1889**. Hon begravs den 1 mars i Odensala kyrka. Själv dör Gustaf den 2 januari **1909** i akut lunginflammation på Hammarby lasarett. Han begravs den 10 januari i Odensala, en soldat har gått ur tiden.

Husen på Skörsta fjäll har förtvinat och de flesta är borta. Soldatbostället har flyttats och stämmer allt jag hört skall det stå i Fransåker. Solhem heter det på sin soliga plats mot Droppsta. Om- och tillbyggt har det blivit men en liten del är det torp som min farfars, farfar och hans Sophia bodde i.

Här är farfars, far

Johan Gustaf Eriksson hette han och är Gustafs och Sophias förstfödde son. Han föddes den 25 december **1848** i Husby-Ärlinghundra. Det dröjer till **1866** innan han lämnar hemmet. Det är nästgårds han beger sig. Han blir dräng på en av gårdarna i Vennsta. Som ung och ivrig att få se

så mycket som möjligt flyttar han till Herresta No 2 och blir dräng hos Matts Andersson Fast. Han benämns som soldat och brukare av $\frac{1}{4}$ mantal brukbar jord. Och vem finner vi mer där? Jo Clara Lovisa Bergquist som kom dit redan **1866**. Här lär man känna varandra. De jobbar sig runt på gårdarna i både Odensala och Vidbo.

Johans bror Frans August arrenderar torpet Byle i Vidbo. Det blir en bas man drar sig tillbaka på. Annars har de arbetat på gårdarna i Åslunda, Bromsta, Pasta, Myrby, Vennsta och Herresta. Man och hustru blir de den 12 oktober **1873**. Ett drygt år därefter kommer dottern Selma, 8 februari **1875** närmare bestämt. Postadress Myrby vid tillfället. En pojke ville man också ha. Han kom två år senare den 14 april **1877** i Byle, Vidbo. Han kom att bli min farfar.

Johan Gustaf och Klara Lovisa flyttar in på Lilla Slåttan den 4 oktober **1884**. Selma Lovisa och Johan Edward har man med sig. Här kommer man att stanna i över 30 år. Klara dör den 10 september **1913**.

Johan dör 19 februari **1915** i hjärtförslamning. Slag hade man även noterat svagt i dödsboken. Minns att min farmor Kristina Ulrika berättade att han hade suttit och läst Uppsala Nya Tidning vid slutet. Han hade sagt att det är lågt pris på grisarna i Uppsala nu. (Annons). Sen ramlade han ihop.

1916 den 27 mars flyttar näste ägare till gården in. Johan Valfrid Eriksson heter han och han är gift med Hulda Amanda Berg (Albrektsson), min mormor Hilmas syster.

Farfar

Johan Edvard föddes den 14 april **1877** i Byle Vidbo. Långt in i mörka skogen skulle man kunna säga.

Sven Gustav Eriksson



Veda gård. Foto Gustav Eriksson

Här slutar Svens historia lite abrupt och då får redaktionen komplettera med några korta fakta. Johan Edvard gifter sig 5 november **1905** med Kristina Ulrika Bergström född **1883** i landskapet Medelpad. De får sex barn varav en son är Sven Gustav Erikssons far Karl Gustav. Deras adresser i Odensala är Hemtorp, Rickeby och slutligen flyttar de 1930 till Veda.

Johan Edvard avlider i Veda 29 november 1948 och Kristina Ulrika avlider 7 augusti 1965 i Veda.

Bo Klang

Sörlings blir Brf Oden

Fortfarande talar många gamla Märsta-bor om "Sörlings-området". Detta trots att verkstäderna flyttade från området redan för 55 år sedan. Sedan slutet av 1980-talet huserar Bostadsrättsföreningen Oden på det gamla verkstadsområdet.

Sörlings har anor sedan 1924 då Johan Primus Sörling startade som hovslagare i en liten smedja vid Odenvägen. Verksamheten expanderade och 1936 stod den nya verkstaden klar. Då hade företaget c:a 20 anställda. Fabriken byggdes sedan till i olika etapper i takt med att beställningar strömmade in från olika företag i Stockholm. I Märsta försågs lastbilchassiet med hytt och tipp, allt enligt beställarnas önskemål.



Märsta år 1971 - 1972. Foto: Karl Skoglund

Sörlings hade i mitten av 1950-talet ca 100 anställda. År 1965 flyttade företaget till industriområdet och såldes 1978 till Forss-Parator. Numera heter företaget Sörling-Ilsbo och är Nordens ledande påbyggare av lastbilar och släpfordon.

Lokalerna vid Odenvägen - Stationsgatan övertogs 1965 av kommunen och där placerades bl. a byggnadskontoret. År 1986-87 revs de gamla verkstäderna och 1988 stod 141 lägenheter och radhus färdiga för inflyttning i det som skulle bli Bostadsrättsföreningen Oden.

Vyn över Märsta, och särskilt då Sörlings-området har förändrats radikalt under de här åren. Utsikten från Märsta gamla vattentorn, som revs

1992, var häftig och dominerades av verkstadslokalerna. År 1971-72 dokumenterade byggmästaren Karl Skoglund samhället. Mitt i bilden, bortom verkstadslokalerna i förgrunden, syns Hedlunds affär, som senare fick namnet Presenten. Det stora huset närmast Sätunavägen heter Rönnsäter och finns kvar fortfarande.

Notera ett par svarta tankar till vänster i bilden. Dessa visar på att bygget av Texaco bensinstation var på gång. Macken bytte sedan namn till Preem och finns kvar som obemannat tappställe.



Här rivs för att ge plats för nya efterlängttade lägenheter och radhus. Fem år senare mötte vattentornet samma öde. Foto: Hans Kündig



Jan-Peter

Vid horisonten syns det gamla trafikledartornet på Arlanda och långt till vänster Husby Ärlinghundra kyrka. Mycket har ändrats till våra dagar. Ett foto från mars 2020 visar på förändringen. Då vattentornet inte längre finns, så får vi nöja oss med att ta bilden från den ganska höga kullen där vattentornet en gång stod. Borta är hela verkstadsområdet och ersatt med flerbostadshus och radhus.

Skylinen domineras av höghuset vid Märsta station. Vid horisonten tronar det nya trafikledartornet och till vänster står, tack och lov, den gamla 1100-tals kyrkan fortfarande kvar.

På bara ett 30-tal år kan ett samhälle förändras radikalt. Det är dock inte lika lätt att förändra äldre människors invanda tankar. Därför kallar många av oss fortfarande denna centrala plats i samhället för "Sörlings-området".

Säcklyft från Veda i Odensala

När min far Karl Eriksson och hans syskon sålde gården Veda 1976 till Sture Kumlin. Han tog då hand om denna säcklyft.

Varför kan man undra? Efter några år i Bromsta kom den till användning i deras bostad. Den fick hjul och stationerades i vårt kök.

Varför? Jo, min mor hade sedan 40-års ålder drabbats av MS. Den var av den mer stillsamma varianten men hon blev sämre från år till år. Hon ramlade ofta och hade till slut svårt att ta sig upp.

Då kunde min far rulla fram säcklyften och hjälpa min mor upp på sitsen. Sedan var det bara att hissa upp henne till sittande ställning så att hon kunde ta tag i någon möbel och med armarnas hjälp resa sig.

Visst var det en fyndig variant av handikapphjälpmedel han klurade ut.

Sven Eriksson

TACK

Ett stort tack riktar vi till **ICA Kvantum, Märsta** för generöst bidrag i samband med förtäringen vid vårt årsmöte



Tidlösan vill ha mer berättelser att publicera. Skriv och skicka in eller kontakta någon i redaktionen, om du vill ha hjälp med textskrivning.

Nya medlemmar:

Följande medlemmar hälsas välkomna till vår förening:
Ulf Jonasson, Lennart & Jeanette Berglund, Astrid Ejdersten, Mattias Nordahl och Bengt & Lenie Asp samtliga från Märsta.

KALENDARIUM

27 april: Städdag vid Husby skola. Se annons

30 april: Valborgsfirande vid Husby skola. Se annons

5 juni: Kurs i gårdsgårdsbygge vid Husby skola. Se annons

27 juni: Öppet hus med loppis vid Husby skola. Se annons

23 augusti: Hembygdens dag

12 september: Kräftska

24 oktober: Musikcafé

22 november: Tjuvstart med julbord och underhållning

Under året kan evenemang tillkomma som inte är kända för tillfället.

Styrelsen sammanträder i regel första måndagen i månaden.

Dags för vårstädning

Lördagen den 27 april med start klockan 09.00

Välkommen att göra vårfint i Husby skola och på Täppavallen.

Det finns uppgifter för alla.

Dessutom bjuder vi på kaffe och mackor samt trevlig gemenskap.



Fira Valborg vid Husby skola

Hembygdsgården är öppen från 18.30

Välkomna till en varm buljong. Försäljning av varm korv.

Kafeservering om det rådande läget tillåter.

Smällare/fyrverkerier undanbedes. Små barn och hundar skall också trivas.

Våren hälsas välkommen kl 19.30 med tal av **Mats Olsson**
ordförande, Naturskyddsföreningen i Higtunaabygden

Ängskören sjunger klassiska vårsånger under ledning av **Morgan Tolsén**

Brasan tänds kl 20.00



På grund av det rådande läget i Sverige är årets Valborgsfirande inställt.



Kurs i gårdsgårdsbygge

Fredag 5 juni med start klockan 09.00 och avslutning klockan 17.00

Både teori och praktiskt arbete med att bygga gårdsgård under professionell ledning. Kaffe och lunch serveras.

Anmälan till Jan-Peter Alm 0709-81 65 78, eller jpalm46@hotmail.com



Öppet hus med loppis

Lördag 27 juni klockan 11.00

Kom och fynda bland rariteterna. Vem vet – kanske du hittar de riktiga dyrgriparna.

Kaffe med hembakat bröd serveras.

Har du loppisprylar som du vill skänka, kontakta Marianne Frank tel. 070-653 1401 eller marikurres@telia.com



STYRELSE OCH FUNKTIONÄRER 2020

STYRELSE

Jan-Peter Alm, ordf.	Södergatan 15 A, 195 47 Märsta, 0709-81 65 78
Peder Andersson, vice ordf.	Kättsta 553, 195 91 Märsta, 070-650 56 92
Lotta Andersson, kassör	Kättsta 553, 195 91 Märsta,
Agneta Nilsson, sekr.	Bromsta 361, 195 92 Märsta, 072-734 64 58
Sven Svensson	Ceresgatan 6, 195 56 Märsta, 070-966 54 16

SUPPLEANTER

Marianne Frank	Slåsta 291, 195 91 Märsta, 070 -653 14 01
Ulf Berndtson	Odensalavägen 36 B, 195 43 Märsta, 073-414 49 35

VALBEREDNING

Margareta Klang, Inger Jäderberg och Bo Klang (sammanställande)

ÖVRIGA FUNKTIONÄRER

TIDLÖSAN, ansv.utg. Jan-Peter Alm

HEMSIDAN, ansv. Björn Berglund

FACEBOOK, ansv. Marés Lendway, 070 258 07 41 mares.lendway@telia.com

HUSMOR, Marianne Frank

E-postadress: marstahembygd@gmail.com

Hemsidaadress: www.hembygd.se/husbyarlinghundra

Facebook: **Husby-Ärlinghundra Märsta hembygdsförening**

Postadress: **Husby kyrkby 142, 195 91 Märsta**

